

## Fernand Theunissen 1943 – 2025



Onlangs ontvingen we via zijn familie het bericht dat Fernand Theunissen, na lang chronisch ziek te zijn geweest, op 20 februari jl. te Calgary (Canada) is overleden. Fernand bracht zijn vroege jeugd door als enige zoon tussen vier zussen aan de Elisabeth Strouvenlaan te Maastricht. Hij ging naar de Sint Aloysiuschool aan de Brusselsestraat en later naar het Henric van Veldekecollege. Daar deed hij in 1963 eindexamen HBS-B. In Heerlen aan de toenmalige HTS studeerde hij weg- en waterbouwkunde. In de tussentijd was de familie verhuisd naar de Sebastianenweg op Sint Pieter, waar hij Denise Oosterbaan leerde kennen. Zij ging hem voor naar Canada en hij volgde haar. Samen stichtten ze een gezin en kregen twee zoons.

Fernand werd zelfstandig ondernemer en fanatiek Formule 1 volger. Met grote belangstelling bleef hij de ontwikkeling van zijn geboortestad volgen. Met enige regelmaat bezocht hij Maastricht en bij die gelegenheden konden we vaststellen dat hij het dialect accentloos en foutloos had geconserveerd, hetgeen hem zichtbaar goed deed. Zijn relativiseringsvermogen, zijn humor en zijn bemoedigende mailtjes zullen we missen. Adieu Fernand!

Maastricht, 6 maart 2025  
Namens het Petit Comité  
Jean Jacobs

PS: voor wie de herdenking door zijn familie wil lezen de volgende link.  
<https://www.arbormemorial.ca/en/leydens-calgary/obituaries/fernand-theunissen/137802.html>